



# Suggesties voor gebed en ontmoeting

Mei 2023

*Tot aan Together in september geeft Taizé maandelijks een suggestie voor een moment van gebed om je alleen of samen voor te bereiden. Elke maand worden liederen uit een andere traditie gesuggereerd. Kies gerust andere liederen die beter bekend zijn in jouw context. Zie de [website van Taizé](#) voor ideeën hoe je een ruimte kunt inrichten om een goede atmosfeer voor gebed te creëren en om de muzieknotatie voor de liederen te vinden. Verder vindt je inspiratie voor een moment van reflectie en voor een moment van ontmoeting.*

## MOMENT VAN GEBED

**Lied:** [Het werk van de Heilige Geest / Karya Roh Kudus](#)

**Psalm:** Uit Psalm 116a

Reciteer in twee groepen die elkaar afwisselen of laat de gemeenschap antwoorden op het voorlezen door een voorganger, bijvoorbeeld met een Alleluia na elk vers.

- <sup>1</sup> De HEER heb ik lief, Hij hoort  
mijn stem, mijn smeken,  
<sup>2</sup> Hij luistert naar mij,  
ik roep Hem aan, mijn leven lang.
- <sup>3</sup> Banden van de dood omknelden mij,  
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,  
ik voelde angst en pijn.
- <sup>4</sup> Toen riep ik de naam van de HEER:  
'HEER, red toch mijn leven!'
- <sup>5</sup> De HEER is genadig en rechtvaardig,  
onze God is een God van ontferming,  
<sup>6</sup> de HEER beschermt de eenvoudigen,  
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.
- <sup>7</sup> Kom weer tot rust, mijn ziel,  
de HEER heeft naar je omgezien.
- <sup>8</sup> Ja, U hebt mijn leven ontrukkt aan de dood,  
mijn ogen gedroogd van tranen,  
mijn voeten voor struikelen behoed.

<sup>9</sup> Ik mag wandelen in het land van de levenden  
onder het oog van de HEER.

**Psalm:** Psalm 117

<sup>1</sup> Loof de HEER, volken op aarde,  
prijs Hem, naties overal:  
<sup>2</sup> zijn liefde voor ons is overstelpend,  
eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!

**Tekst uit de Schrift:** Handelingen 2: 1-13

<sup>1</sup> Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. <sup>2</sup> Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. <sup>3</sup> Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, <sup>4</sup> en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

<sup>5</sup> In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. <sup>6</sup> Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. <sup>7</sup> Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?' <sup>8</sup> Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? <sup>9</sup> Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, <sup>10</sup> Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, <sup>11</sup> en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten - wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' <sup>12</sup> Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' <sup>13</sup> Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

**Lied:** [Het werk van de Heilige Geest / KARYA ROH KUDUS](#)

### MOMENT VAN REFLECTIE

Na een viering kun je zelf of in kleine groepjes reflecteren op de tekst uit de Schrift. Als je met anderen bent kun je ervaringen en inzichten uitwisselen.

#### Reflectie op de Schrift

Het verhaal van de komst van de heilige Geest is een schat in het leven van de vroege Kerk. Het leert ons over de manier waarop de apostelen en Maria samen wachtten op de vervulling van een van Jezus' beloften, namelijk dat Hij zijn leerlingen de kracht van boven zou geven (Lucas 24,9) die hen zou leiden naar de volheid van de waarheid (Johannes 16,13). Het is een stichtingsverhaal dat spreekt over de betekenis van de Kerk, over de Geest die de gemeenschap van gelovigen bezielt en tegelijkertijd over haar diepe verbondenheid met het leven en de boodschap van Jezus.

Wat gebeurde er "toen de dag van Pinksteren aanbrak"? De discipelen waren bijeen voor het Joodse feest, in diepe continuïteit met de spiritualiteit van Israël. Dankzij deze de facto zichtbare gemeenschap stelt deze gebeurtenis hen in staat om getuige te zijn van zo'n groot geschenk. Maar wat Lucas beschrijft in het verslag van de Handelingen der Apostelen, met name in de verzen 2 tot 4, zijn buitengewone fysieke en met geluid gevulde gebeurtenissen: een geluid, een adem, tongen van vuur. Adem en vuur zijn elementen met een grote Bijbelse symboliek die wijzen op een zekere aanwezigheid van God. Het gebrul zou te snel kunnen worden voorgesteld als een soort lawaai, een geluid zonder schoonheid. Het oorspronkelijke woord is "echo", wat in het Grieks vertaald kan worden als een hard geluid. Maar in plaats van een lawaai is het een geluidseffect, een geluid dat resoneert.

Welke effecten veroorzaakten deze gebeurtenissen? Het verslag zelf vertelt ons over een dag waarop de discipelen over de wonderen van God konden spreken met mensen uit alle landen waar de familie van Israël zich had verspreid. Aan het einde van die dag waren velen gedoopt (Handelingen 2:41). De wonderbaarlijke gebeurtenis lijkt echter twee convergerende effecten te hebben: de discipelen begonnen in andere talen te spreken en de mensen hoorden hen in hun eigen talen spreken. Dit detail laat ons zien dat de werking van de Geest, die zich in de eerste plaats manifesteert in het ontvangen van een gave van de gemeenschap van gelovigen, tegelijkertijd werkt in de oren van degenen die luisteren, en dat de gave niet alleen een taalkundig wonder is, maar ook de mogelijkheid van wederzijdse communicatie en relatie.

Nu we tot op de dag van vandaag wachten op de vervulling van Jezus' beloften, lijkt het noodzakelijk en zelfs dringend ons verlangen naar de gave van de heilige Geest, die verbindt en communiceert te midden van alle verscheidenheid, te vragen en te vernieuwen. Zowel de gebeurtenis als de gevolgen ervan zouden ieder van ons ertoe kunnen brengen om, op zijn eigen plaats en in zijn eigen dagelijkse realiteit, miscommunicatie of misverstanden te overwinnen. Een aanwijzing voor deze zoektocht zou kunnen zijn om ons te herinneren welke geluiden, welke woorden of zelfs emoties ons op onze geloofsreis hebben gebracht en nog lang daarna in ons resoneren en ons inspireren, zowel persoonlijk als in het leven met anderen. Deze geluiden dragen de handtekening van de Geest.

## Gespreksvragen

Welke gebeurtenissen hebben vanaf het begin mijn geloofservaring getekend?

Zijn er tegenwoordig ook communicatiebarrières in onze eigen kerkgemeenschap en hoe kunnen we die overwinnen?

Met betrekking tot de andere christelijke denominaties die ik ken, welke tekenen van zichtbare eenheid kunnen we zoeken om te laten zien dat we samen wachten op de gave van de Geest van God?

**Een boodschap van de eerste christenen:** Irenaeus van Lyon, tweede eeuw na Christus (ongeautoriseerde vertaling)

De Geest daalde neer op de Zoon van God die de Mensenzoon was geworden: zo wende Hij Zich met de Geest aan om in de mensheid te wonen, om op mensen te rusten, om in het door God gevormde werk te wonen; de Geest voerde de wil van de

Vader in hen uit en vernieuwde hen door hen uit hun vroegere toestand om te vormen tot de nieuweheid van Christus. Dit is ook de reden waarom de Heer beloofd had ons een Voorspraak te sturen die ons op God zou afstemmen. Want zoals droog meel niet tot één deeg en één brood gemaakt kan worden zonder water, zo konden wij, die met velen waren, niet één worden in Christus Jezus zonder het Water dat uit de hemel kwam.

## MOMENT VAN ONTMOETING

We zijn als christenen samen op weg - in deze wereld. We dagen je uit om met vertrouwen om je heen te kijken en open te staan voor je naaste. Daarvoor hebben we de volgende suggesties.

### **De kracht van Pinksteren: Het evangelie delen in verschillende "talen"**

Doel: De relevantie van de Heilige Geest begrijpen bij het in staat stellen van gelovigen om de boodschap van het evangelie op verschillende manieren over te brengen, en dit begrip in praktijk brengen door anderen te dienen en de boodschap van Pinksteren te delen door middel van verschillende vormen van taal.

Begin met het lezen van Handelingen 2:1-13 als groep. Vraag de deelnemers na te denken over de betekenis van de Heilige Geest in deze tekst en hoe dit verband houdt met ons vermogen om de boodschap van het Evangelie aan anderen over te brengen.

Vraag de deelnemers om voorbeelden te geven van verschillende 'talen' die ze in hun dagelijks leven gebruiken (zoals sociale media, muziek, kunst, etc.) en hoe ze deze vormen van taal zouden kunnen gebruiken om de boodschap van Pinksteren met anderen te delen.

Moedig de deelnemers aan om ook na te denken over hoe hun unieke talenten en vaardigheden een vorm van taal kunnen zijn om de boodschap van Pinksteren te verspreiden.

#### *Vrijwilligerswerk of bezoek*

Organiseer vrijwilligerswerk bij een plaatselijk opvangtehuis, voedselbank of buurthuis. Of plan een bezoek aan een verpleeghuis, ziekenhuis of gevangenis.

Moedig deelnemers aan om tijdens het vrijwilligerswerk of bezoek contact te hebben met de mensen die ze van dienst zijn en bemoedigende woorden te spreken.

Vraag de deelnemers om na te denken over hoe ze hun talenten of unieke vaardigheden kunnen gebruiken om dienstbaar te zijn aan en te communiceren met de mensen die ze tegenkomen.

## MEER

### Andere bronnen

Voor deze tekst in andere talen, zie de projectwebsite van Taizé: [How can we prepare? - Together 2023](#).

Kijk ook eens naar de het document [Biblical Resources for Synodality](#) dat het secretariaat voor de synode over synodaliteit aanbiedt.

### Reis naar Together!

De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert een groepsreis naar Together in Rome van 28 september t/m 2 oktober 2023. Kijk op [www.oecumene.nl/together](http://www.oecumene.nl/together) voor alle informatie. Rond deze reis biedt de vereniging verder activiteiten ter voorbereiding en ter reflectie achteraf aan. Ook vind je hier meer achtergronden over Together, synodaliteit en oecumene. Je kunt ook op eigen gelegenheid naar Rome, kijk dan op [together2023.net](http://together2023.net).